

**"The most powerful weapon on earth is the human soul on fire."**

Karate is een verdedigingssport maar nauwelijks te vergelijken met vechtsporten als boksen/kickboksen of Thai boksen.

Noem het een "oosterse vechtkunst"

Je blijft zowel lichamelijk als geestelijk fit.

Een enorme boost voor je zelfvertrouwen.



En zo zitten wij Mickey Matitahatiwen en ik, Telcy Tamaela, bij de 13 jarige Gerson Wattilete aan tafel.

Een leuke spontane gedreven gast.... zoon van een Molukse vader en een Nederlandse moeder.

De volgende vragen heeft Gerson zelf ingevuld!

Op welke leeftijd ben je gestart met sporten?

~ik was toen 7 jaar.

Welke sport was dit en hoe lang heb je deze uitgeoefend totdat je met karate begon?

~ik ben met streetdance en karate begonnen met dansen gestopt tot op heden karate.

Wanneer ben je begonnen met wedstrijden te mogen draaien en hoe ging het?

~Toen ik tien was begon ik mijn eerste vaantjes wedstrijden

Was dit je eigen keuze of hadden je ouders je hierin gestuurd?

~ ja dit was mijn eigen keuze mijn ouders steunen mij hierin

Hoeveel keer train je per week?

~4/ 5 keer per week

Steeg het aantal trainingsuren naargelang je ouder werd?

~de laatste tijd train ik steeds meer ..gezien ik ook in Amsterdam, Rotterdam en Zoetermeer ga trainen.

Houd je school rekening met het feit dat je een sport beoefend?

~ Ja, ik zit in een sportklas en we zijn bezig met een sportstatus gezien ik vanaf 2018 meer naar buitenland ga.

Hoe helpen, ondersteunen ze je hierin?

~ We hebben veel gesprekken en het plannen van agenda voor huiswerk contacten met bonden.

Hadden je trainingen en je wedstrijden invloed op je schoolresultaten?

~ Nee gelukkig niet ..dat gaat prima.

Hoe kijken de kinderen op school naar je?

~Ze vinden het leuk en laten mij met rust.

Zou je het andere kinderen aanraden om zo vaak met sport bezig te zijn?

~ Ja het is een mooie sport alleen je moet tegen een stootje kunnen.

Wat is je mooiste prijs?

~ Ik heb er nu al wat ...maar ik denk de prijs van 23-09- 2017, 2e van Nederland .

Je vader heeft ons verteld dat er nog iemand een gesprek met je heeft gehad die helaas niet meer onder ons is. Wat kun je daarvan herinneren?

~ Ja dat weet ik nog heel goed dat was oom Boetje Manuputty hij vertelde dat ik mijn best moest doen en we zouden samen gaan trainen in Almere maar helaas ....

Ik ben trots op hem omdat ik tot nu toe zijn naam overal in Nederland hoor ....en ik ben blij dat ik hem heb leren kennen.

\*\*\*\*\* En dojo Boet bestaat nog steeds in Almere !! \*\*\*\*\*

We zijn op de hoogte dat je uitgekozen bent om naar het WK in Curaçao te gaan.

De oranje koffer staat klaar. Je gaat Nederland vertegenwoordigen. We wensen jou veel succes en gaan je ZEKER volgen.

In dit interview hebben de ouders het gesprek geheel overgelaten aan hun zoon. De trotse ouders blijven op de achtergrond.

Wij van de redactie Maluku Huizen bedanken Gerson dat je dit belangrijke stuk uit jouw leven ...met de lezers wilt delen.

Curaçao zegt....Bon bini ( Welkom) Gerson Wattilete !

En wij orang Ambon bilang....Djempol Nyong !!!

Rest nog één korte yel en die van ons luidt!

GO GERSON GO!

\*\*\*\*\*

***Gerson is tijdens de WK karate in Curacao te volgen op FB & website van Maluku Huizen.***

\*\*\*\*\*



-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-