

Vrede op aarde...



Nee, niet echt een Kerstverhaal maar zo mijn gedachten op papier wat kerst voor mij met zich meebrengt.

Ieder jaar weer hetzelfde ritueel zo rond de kerstdagen. Drukke voorbereidingen, sjouwen met zware tassen vol boodschappen voor de feestdagen, nadenken om dit jaar iets origineels op tafel te zetten. Ik ben geen keukenprinses en al die voorbereidingen daarvoor is echt niets voor mij. Laat mij maar de boel versieren, tafel dekken en het heel gezellig maken. Het is vooral druk zijn met plannen, druk zijn met de voorbereidingen van de kerstviering bij ons in de kerk...

Kerst is voor mij in feite niet waar Kerst voor bedoeld is...

Mijn goede voornemens om alles op tijd in te plannen zijn weer op niets uitgelopen. Enne....de kerstboom die het vorig op zolder is blijven liggen is toch maar weer naar beneden gehaald, het is toch wel gezelliger met. Met het gevolg dat er weer naarstig gezocht wordt naar lampjes die het nog wel of niet doen. Ik wil mezelf geen schouderklopje geven maar op de kerstslingers en verlichtingen voor of achter op de vensterbanken of om de spiegel (dat is dan mijn taak) heb ik sinds jaar en dag stickers erop gezet. Het is voor mij dan ook een koud kunstje om ze te herkennen en ben dan ook binnen een mum van tijd klaar. Manlief daarentegen was steeds aan het uitproberen en liep maar te mopperen dat hij niet meer weet welke lamp in welke boom in de tuin moet hangen. Ik kan het dan niet laten om te zeggen 'stickeren....weet je wel....heel handig'..

Met Kerstmis wordt de geboorte van de Here Jezus gevierd. Volgens onze agenda hebben wij deze maand 4 Kerstvieringen. Een viering van de kerk, een viering van de seniorenclub, en nog 2 andere Kerstvieringen. Vieren wij dan echt Kerst of is het alleen maar traditie? Het laatste begint er op te lijken.

Kerst is voor mij in feite niet waar Kerst voor bedoeld is ...

Weken tevoren worden er weer talloze reclamefolders (in plastic ??) in de bus gegooid met foto's van mooi versierde en gedekte tafels. En dan te bedenken dat het aantal huishoudens onder de armoedegrens gestegen is tot 1,1 miljoen is en dat de langdurige armoede steeds toeneemt. Ja, als je dat leest sta je er wel even van te kijken dat dat in Nederland voorkomt.

Kerst is voor mij in feite niet waar Kerst voor bedoeld is ...

Polarisatie is toegenomen, we gunnen elkaar het licht niet meer in de ogen, niet alleen in verre landen maar ook heel dichtbij. Het aantal ongelovigen is toegenomen. Hoe blij verrast waren wij toen wij in de Jaarbeurs in Utrecht een bijeenkomst meemaakten van de organisatie "Open Doors" waar wij met 8000 man christelijke liederen zongen en waar wij hand in hand samen mochten bidden voor de vervolgte kerken in de wereld. Dat wij mogen luisteren van getuigenissen uit Noord Korea, Pakistan en diverse andere landen, waar het gevaarlijk is om diensten te houden en dat men het vaak ondergronds moet doen.

Kerst is voor mij het samenzijn met je familie. Kerst is een tijd van genieten, van warmte, rust, gezelligheid en ontspanning. Kerst is ook een tijd van bezinning en dat je herdenkt en stil moet staan bij wat er om je heen en in de wereld gebeurt.

Elkaar met Kerst cadeaus geven is leuk maar het minst belangrijk, het gaat om de Kerstgedachte om het kindje Jezus. Kerst is een cadeau van God aan ons.

Vrede op aarde

Gezegende Kerst 2018 en een Voorspoedig en Gezond 2019

Lies Rampen-Lahumeten

