



## “ISTORI - ISTORI MALUKU”

Voorafgaand aan het event houdt stichting 60 jaar Molukkers Huizen een herdenkingsbijeenkomst bij het gedenkpaneel bij het voormalig w.o. kamp Almere (9:15–9:45 uur) en bij het herdenkingsmonument nabij de Pniëlkerk (10:00–10:30 uur).



**Mevr. Juul Tomasila-Snell**, schrijfster van het boek ‘Overgeplant naar Nederland’ vertelt over

**‘Aankomst van de Molukse gemeenschap op 21 maart 1951, In Nederland’.**

**Dichter Djodjie Rinsampessy**, draagt zijn gedichten voor onder begeleiding van een toetsenist en neemt het publiek graag mee in zijn gedichten. Hierbij zingt hij ook enkele liedjes.

**Filmmaakster Natasja Pattipeilohy**, heeft in 2011 haar fotoboek **‘Trots’** uitgebracht waarin ze bekende en onbekende Molukkers van verschillende generaties heeft gefotografeerd. Sommigen zijn aangevuld met een kort eigen verhaal.

**Angelique Schildt-Gooijer**, vertelt haar impressie over de reis met de Kota Inten in 1951 van Soerabaja naar Rotterdam.

**‘Afscheid van kamp Almere’**

Toneelstuk door **Alex Lekatompessy**, acteur bij theatergroep Delta Dua.

m.m.v.

Muzikaal optreden van het **Pniël Gospelgroep** en het **Moluks Gemengd koor**

**Zaterdag 21 maart 2020 Pniëlkerk**

Weideweg 38 (hoek Gemeenlandslaan) Huizen

Aanvang : 11.00 uur

In de pauze wordt de catering verzorgd door **‘KANU’**

Georganiseerd door : **Redactie malukuhuizen.nl** i.s.m. **stichting 60 Jaar Molukkers Huizen**.  
Info : [redactie@malukuhuizen](mailto:redactie@malukuhuizen)

**Entree gratis – Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd.**

## Programma

### Stichting 60 Jaar Molukkers Huizen

09:15 – 09:45 uur: Herdenking bij gedenkpaneel bij voormalig w.o. Almere  
10:00 – 10:30 uur: Herdenking bij gedenkmonument met koor bij Pniëlkerk

### Redactie Maluku Huizen

10:30 – 11:00 uur:	<b>Inloop publiek</b>
11:00 – 11:05 uur:	<b>Intro muziek</b>
11:05 – 11:10 uur:	<b>Welkomstwoord redactie Maluku Huizen</b>
11:10 – 11:15 uur:	<b>Aankondiging programma</b>
11:15 – 11:30 uur:	<b>Verhaal ‘De Aankomst’ - Julia Tomasila-Snell</b>
11:30 - 11:45 uur:	<b>Gemengd koor - GIM Pniël, GIM Barat en GIM Loosdrecht</b>
11:45 - 12:00 uur:	<b>Poëzie en muziek - Djodie Rinsampessy</b>
12:00 - 12:45 uur:	<b>PAUZE - ‘KANU’ catering</b>
12:45 - 13:15 uur:	<b>Presentatie ‘Wat is jouw stille kracht?’ - Natasja Pattipeilohy</b>
13:15 – 13:30 uur:	<b>Verhaal ‘w.o. Almere’ - Julia Tomasila-Snell</b>
13:30 – 13:45 uur:	<b>Gospelkoor - GIM Pniël, GIM Barat en GIM Loosdrecht</b>
13:45 – 14:00 uur:	<b>Voordracht ‘Onzichtbare tranen’ - Angelique Schildt-Gooijer</b>
14:00 - 14:15 uur:	<b>PAUZE - ‘KANU’ catering</b>
14:15 - 14:30 uur:	<b>Poëzie en muziek - Djodie Rinsampessy</b>
14:30 - 14:45 uur:	<b>Toneelstuk ‘Afscheid van kamp Almere’ - Alex Lekatompessy</b>
14:45 – 15:00 uur:	<b>Afsluiting en dankwoord en uitreiken bloemen</b>
15:00 – 16:00 uur:	<b>Napraten met drankje en hapje</b>