

Nieuw dak op de GIM Pniëlkerk Huizen

Tekst: Iette Papilaja
Bronvermelding en
fotografie: Max Watimena

Huizen ligt in de provincie Noord-Holland. Te midden van de Gooise kust, in het natuurreservaat stond vroeger kamp Almère. Na aankomst van de Kota Inten op 21 maart 1951 werd de eerste groep Molukkers hier ondergebracht. 57 Gezinnen en 23 vrijgezellen.



Achter het grote plein stond een grote bruine barak, onze kerk. Kamp Almère werd gesloten. Gemeente Huizen koos voor integratie en werden wij tussen de Nederlanders gehuisvest. De verhuizing liep een jaar vertraging op vanwege de kerk. De Rijksgebouwendienst had zonder overleg al een kerk gebouwd. Toenmalige dominee Talahatu vond de kerk te klein. De lokale Stichting ICCAN (Interkerkelijk Contact Comité Ambon Nederland) ging in onderhandeling met de gemeente, eigenaar perceel. Zij werd doorverwezen naar de Rijksgebouwendienst, eigenaar Molukse kerkgebouwen, waar ze nul op request kregen. Onder druk van gemeente Huizen (zij wilden de bewoners uit het kamp) en de woningbouw (er stonden 45 woningen gereserveerd) is de Rijksgebouwendienst overstag gegaan. Er mocht 6 meter worden uitgebouwd. Nadat de kerk gereed was, werd de verhuizing eind 1969 in gang gezet. Vele jaren later heeft de Rijksgebouwendienst de kerkgebouwen overgedragen aan de GIM (Geredja Indjili Maluku en KVR (Kerkvoogdijraad). In 1991 onderging de Pniëlkerk opnieuw een verbouwing. En nu 28 jaar later zijn we dringend toe aan een nieuw dak.

De kerk in het algemeen heeft vandaag de dag te maken met een enorme leegloop. Het merendeel van de Molukkers bezoekt amper meer de kerk. De 3e en 4e generatie staan nog verder weg van het christelijk geloof. Waarom nog een nieuw dak? Is de uitgave wel maatschappelijk verantwoord voor het handjevol wekelijkse bezoekers? € 45.000 is wel veel geld! Om het benodigde bedrag binnen te halen is een werkgroep samengesteld. Ik ga met ze in gesprek. Wie zijn deze 'diehards' en wat beweegt hen zich met hart en ziel in te zetten voor de kerk?

DOMINA HASSELT-HATTU

Denkt u dat de jongeren wegblijven omdat er een taalbarrière is?

Dat kan maar het wegblijven van jongeren is een algemeen probleem. Ik zou graag een event willen waar alle jongeren bij elkaar komen en uitspreken hoe ze de kerk 'new style' willen inrichten. Meer muziek of in welke vorm Gods woord gepresenteerd wordt, ik ben er voor. Uiteindelijk is Gods boodschap wat telt. In het algemeen. Waar wordt u heel erg blij van? De Heer is bij me bij elke stap die ik zet. Ik ben dankbaar en geniet van de kleine dingen. Ik ben geboren in Indonesië. 2 Tickets Ambon voor mij en mijn zoon daar word ik zeker heel blij van. Maar even eerlijk, tickets naar de tropen daar wordt toch iedereen blij van?

PENATUA CHRISTINA PARINUSSA

Wat doe je het liefst? Preken, orgel spelen, koor dirigeren of met de gospelgroep optreden?

Met het keyboard God loven en prijzen heb ik altijd met veel plezier gedaan. Nu ik predikant ben geworden kan ik mijn muzikale inspiraties combineren met het verkondigen van Gods woord.

Jij was vroeger actief bij de PPKM. (jongerenvereniging van de kerk).

De oud PPKM'ers zijn predikanten of kerkeeraadsleden geworden en in ieder geval vaste bezoeker van de kerk. PPKM blijkt een goede kweekvijver te zijn geweest. Is het een idee om de PPKM nieuw leven in te blazen?

Nee, de tijden zijn veranderd. De jongeren van nu zijn zich bewust van een spirituele wereld maar wekelijks bezoek zien ze

'Als niemand het initiatief neemt of er niets aan het probleem gedaan wordt dan kun je net zo goed vandaag de deuren sluiten'



anders. De kerkdienst via streamline volgen zou een keuze en uitkomst bieden. Op deze manier kunnen ze toch betrokken blijven. Api Indijl terus menjalah! Er is meer behoefte aan intense beleving. De Molukse erediensten vinden ze simpelweg saai.

NICO PAPIAJA, VOORZITTER

Jij bent initiatiefnemer van de werkgroep. Daarnaast ben je coördinator van Pelita Ouderendag, zit je in de Werkgroep Ouderen, ben je 2x in de week oppas opa. Genoeg te doen. Waar komt deze roeping vandaan?

Meer uit noodzaak. Het is niet anders. Je voelt een morele en godsdienstige plicht om dit voor de kerkelijke gemeenschap en voor jezelf te doen. Je hebt de mogelijkheid en de capaciteit, waarom niet gebruiken voor de kerk? Wanneer je met plezier onderneemt, gaat het vanzelf en kost het je ook geen extra moeite. Er moet € 45.000 voor het dak worden opgehaald. Dan is er nog € 15.000 nodig voor andere reparatie's en/of vervanging. Op het aantal wekelijkse bezoekers, is de wervingsactie te rechtvaardigen? Wat is het alternatief? Als niemand het initiatief neemt of er niets aan het probleem gedaan wordt dan kun je net zo goed vandaag de deuren sluiten. Ik heb groot vertrouwen in de Molukse gemeenschap. Samen zijn we sterk. Niets is onmogelijk in het leven. En met Gods wil moet het lukken!

JOHN SALAMPESSEY, PENNINGMEESTER

Eerst was jij kerkeeraadslid. Nu verzorg je als vrijwilliger de administratie van de kerk en zit je in de werkgroep. Waar komt jouw gedrevenheid vandaan?

Zondags naar de kerk om Gods woord te ontvangen is fijn. Daarnaast vind ik het voor mezelf ook belangrijk om een actief lid te zijn. Mijn talent ligt bij de financiën. Die gebruik ik om te zorgen dat de financiërs van onze kerk goed op orde zijn. Naast vrijwilligerswerk voor de kerk, zit je in Maluku Huizen, wandelclub Sporty, coördinator Pelita Ouderendag, Werkgroep Ouderen, mantelzorg, zorg je voor je broertje in het verzorgingstehuis en op de woensdag pas je op 3 kleinkinderen. Heb je nog wel tijd voor je vrouw?

Natuurlijk plaats ik ook graag iets van mezelf. Als dit mijn specialisme genoemd mag worden dan zet ik dat graag in voor de kerk. Ik zit in de groep Funding. Ik word ook uitgedaagd hierin creatief mee te denken. Hoe leuk is dat? We hadden een geweldig groot evenement gepland helaas door de Corona kan dit niet plaatsvinden. Zo jammer!

45.000 euries? Gaan we dat redden? Denk jij dat jouw generatie onze kerk, ons erfgoed voldoende belangrijk vinden om een donatie te doen?

De vraag of ze de kerk belangrijk genoeg vinden? Ja daar ben ik van overtuigd. Het gaat om een Molukse kerk. Wel of geen geloofsbeleving het Molukse deel is de verbindende factor. Mijn generatie is trots op wie we zijn en waar we vandaan komen. Bij deze, volg de wervingsactie op FB Hati to hati.

RHODÉ VAN LEDDEN, FUNDING EN PR

Op jouw playlist Molukse liederen. Jij noemt mij sayang, draagt met trots de kain en kabaya, rookt af en toe kretrek, eet tjoloz met je handen en slurpt met gemak papeda naar binnen. Next step? Kerkeeraadslid of wellicht Molukse man?

Serious, probeer je me via de Marinjo te koppelen? Hilarisch! Kerkeeraadslid is denk ik niet mijn roeping. Daar ben ik misschien iets te wild voor. Zorgen dat er een nieuw dak komt, is toch ook werken voor Gods huis?

Jij kent veel Molukse jongeren uit Huizen. Jij voelt je senang bij ons in de kerk. Heb jij een idee hoe wij de jongeren net zo enthousiast kunnen krijgen?

Meer jongerendiensten, maar dan op een schappelijk tijdstip, 10.30 uur is veel te vroeg. Muziek is heel belangrijk voor de Molukse gemeenschap. Maak de diensten interessant door een

Dat vraagt mijn vrouw zich ook af. Houd je wel tijd voor mij vrij vraagt ze me dan? Vanuit mijn werk ben ik gewend goed te plannen. Ik weet mijn vrijwilligerswerkzaamheden goed in te plannen en daarbij zorg ik dat mijn vrouw niets te klagen heeft.

MICKEY MATITAHATIWIEN, ONDERHOUD EN BEHEER

Jij hebt een drukke baan. Je bent overdag en in de avond altijd beschikbaar voor afspraken of vergaderingen. De rapportages ontvangen we gelijk op afspraak. Kook jij weleens voor je vrouw?

Jawel hoor zeker 1x in de 2 of 3 weken. Zoals het uitkomt. Ik werk veel vanuit huis dan kan ik het goed combineren. Ik maak dan nasi santen met ajam en sajoer erbij.

Jij was actief voor de werkgroep 60 jaar Maluku Huizen verantwoordelijk voor de gedenksteen. Jij was ook één van de initiatiefnemers van wandelgroep Sporty en nu volop voor de kerk. Spreekt hier jouw Molukse hart of opdracht van boven?

Beide. Ik ben een Molukker en geef mijn tijd graag aan de Molukse gemeenschap. Over de gedenksteen: Ik vind het onze plicht. De 1ste generatie heeft voor ons een keuze gemaakt om hier te blijven. Om ons een betere toekomst te geven. Zij verdienen een gedenksteen opdat wij de opoffering nooit zullen vergeten. Ten aanzien van de wervingsactie: Bij aankomst had de 1ste generatie 1 koffer mee. In de koffer zat een Bijbel, tjobé en wat kleding. De religie en Gods huis was heel belangrijk voor ze. In hun nagedachtenis moeten wij onze stinkende best doen om te behouden wat Zij belangrijk vonden. En dat is zorgen dat Gods huis er mooi bijstaat.

BYRAMA DE QUELJOE, FUNDING EN PR

Jij bent Byrama 'Queen of Facebook'. Gemiddeld plaats jij 12 post per dag. Kan je jezelf verslaafd noemen of ben je een product van deze tijd?

Ik ben zeker een product van deze tijd. Mijn generatie is multifunctioneel en met 100 dingen tegelijk bezig. Via Facebook volg ik graag familie en vrienden om te zien waar zij mee bezig zijn.

publiekstrekker uit te nodigen. Maak meer gebruik van Social Media, dat vinden alle jongeren leuk en daarmee creëer je digitaal een kerkelijk community. En voor de saamhorigheid de middag afsluiten met een klein hapje en een drankje.

IETTE PAPIAJA, FUNDING EN PR

Mijn dagen zijn best goed gevuld. Waarom nog een opdracht erbij? Aangezien Funding en PR tot mijn taken behoort, mag een oproep in de Marinjo absoluut niet ontbreken. Het geloof is zoals bij de meeste Molukkers met de papepel ingegoten. Ik ben me ervan bewust dat religie of geen religie uitmaakt uit welk gezin je komt. In mijn geval is dat het Protestantse geloof. Ik ben de jongste uit de 2e generatie. Ik herinner mijn moeder op zondagochtend schuimend voor mijn bed: 'Bangung lontjeng su mau goyang' (opstaan, de kerkklok gaat zo luiden) zegt ze voor de 5e keer. Jaha, antwoorde ik geïrriteerd: 'Oiiii.... jij wilt uitslapen?! Wanneer je ziek wordt dan ook niet bij God smeken'. Deze zinnen zijn vast herkenbaar. Ik geloof in God die mijn levenspad al heeft bepaald. Van deze wetenschap word ik erg rustig en helpt mij bij het relativeren van de dingen die me overkomen. Hoe moeilijk ook soms de acceptatie, niets gebeurt zomaar alles heeft immers een reden. Een Molukse kerk benadrukt mijn identiteit en daar ben ik de 1ste generatie heel dankbaar voor.

Overigens wil ik vermelden dat er meer actie's worden gerealiseerd. Oproep in de Marinjo is er één van. Het totale bedrag € 60.000 (€ 45.000 en € 15.000 diverse reparatie's) ophalen doen we met de hele Molukse gemeenschap. Wel of geen lid, wel of geen geloofsbeleving. We doen dit samen. Volg ons op facebook Hati to Hati.

Help de GIM Pniëlkerk Huizen aan een nieuw dak!



Het dak van de Pniëlkerk in Huizen staat op instorten. Door het Coronavirus lukt het ons niet met de geplande evenementen het benodigde bedrag van € 45.000 bij elkaar te vergaren. Wij zitten vast en kunnen niet langer wachten. Wanneer het te regent. Op sommige plekken om het wegenwerk te vangen. Kom we emmers lekken in de kerk is het zelfs gevaarlijk om te gaan zitten. De fase van reparaties zijn we voorbij. Het dak moet met spoed worden vervangen. De Pniëlkerk is Gods huis, het gebouw ons Moluks erfgoed. Wij zijn koesteren en zullen er alles aan doen om deze wettig te behouden. Wij spreken uw Molukse hart aan om ons te steunen met een financiële bijdrage. Djemaat Huizen heeft met kerst op haar wensenlijst 'een nieuw dak' staan. Help ons deze kerstgenade in vervulling te laten gaan.

Uw gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL38ABNA0876783167 t.n.v. Pniëlkerk GIM Huizen o.v.v. gift renovatie dak.

Info: Nico 06-14796354, John 06-13552042, Mickey 06-53559000

Aan u allen namens Djemaat GIM Pniëlkerk Huizen Gods zegen en hele blijfde feestzamenheden gewenst